

Burgemeester wijst op de menselijke maat bij Dodenherdenking Boxtel

Boxtel – In zeer select gezelschap wegens de geldende coronamaatregelen werd vorige week dinsdag om 20.00 uur bij de Heilig Hartkerk stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. In een korte, maar indrukwekkende speech sprak burgemeester Van Meygaarden over de 'niet altijd maakbare' samenleving. Een verwijzing naar de huidige onvrijheden door de coronapandemie.

De herdenkingsplechtigheid begon met een korte ceremonie bij het Indië-monument bij het Processepark. Voor het tweede jaar op rij werd het gezelschap wegens de coronapandemie beperkt tot genodigden. Onder hen de voorzitter van Stichting Veteranen Boxtel, Theo Raaijmakers, burgemeester Ronald van Meygaarden en een afvaardiging van het gilde Sint-Barbara en Sint-Joris.

Na de kranslegging bij het Indië-monument toog het gezelschap richting de Heilig Hartkerk voor het tweede deel van de herdenking. Ook op de begraafplaats van de voormalige kerk werden kransen gelegd. In een hoosbui, passend bij de zwaarmoedige sfeer, sprak de burgemeester daar de genodigden en de kijkers via Omroep Dommelland toe. Van Meygaarden stond daarbij stil bij de huidige onvrijheden wegens de coronapandemie: "Het doet ons beseffen dat



Loco-burgemeester Mariëlle van Alphen legt een krans bij het herdenkingsmonument in Esch. (Foto: Edwin Diependaal / Prikbord Esch)



Burgemeester Van Meygaarden op de begraafplaats bij de voormalig Heilig Hartkerk. (Foto: Han van Bodegom)

de samenleving niet altijd maakbaar is."

Rekening houden met anderen

Hij wees ook op de in ons land verworven vrijheden, hoewel die volgens hem géén vrijbrief zijn om maar te doen en laten wat je wilt. "Vrijheid is gebonden aan de menselijke maat", aldus de burgemeester, waarna hij opsomde hoe we altijd rekening met een ander moeten blijven houden, ook al hebben we de vrijheid dit niet te doen.

De burgemeester stond in zijn

speech ook stil bij de huidige onlusten in de samenleving, zoals complotdenken, al dan niet aangewakkerd wegens de huidige coronamaatregelen. 'Ondermijnd', noemt de burgemeester die. Desondanks sloot hij positief af: "Vrijheid is de beste remedie tegen onderdrukking en ondermijning."

Daarna blies trompettist Roel van der Sloot de Last Post, alvorens twee minuten stilte in acht werden genomen. De bijeenkomst werd afgesloten met de traditionele vendelgroet.

Ook in Esch Ingetogen herdacht

Bij 't Haventje in Esch is vorige week dinsdag ook op ingetogen wijze stilgestaan bij Dodenherdenking. Wethouder Mariëlle van Alphen legde een krans bij het herdenkingsmonument.

De bijeenkomst was in verband met het coronavirus besloten, met naast de wethouder enkele vertegenwoordigers van het Comité Esch in Oorlogstijd. Het comité laat weten al vooruit te kijken naar 2022, in de hoop dat dan weer een volwaardige en openbare herdenkingsplechtigheid kan worden georganiseerd.

Twijfels over echtheid Boxtels bloeddoek

Schrijndragers vermoeden dat echte doek in Hoogstraten is

Boxtel – Er bestaan grote twijfels over of de corporale die tijdens de Heilig Bloedprocessie jaarlijks aan Boxtel getoond wordt wel de doek is van het Heilig Bloedwonder. Dat meent althans Peter van Zoest, sinds 1984 één van de dragers van het doek tijdens de Heilig Bloedprocessie. Van Zoest verwijst voor zijn twijfels naar onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam in 2016 deed. Hij vermoedt dat het per ongeluk verwisseld is en pleit voor extra onderzoek om de vraagtekens weg te nemen.

De Heilig Bloedprocessie is immaterieel erfgoed en daarmee bekend ver buiten Boxtel. De processie vindt zijn oorsprong in 1380 toen Priester Ellgius van den Aker tijdens een Heilige Mis wijn morste over een linnen doek, een zogeheten corporale. Daarop zou de wijn in bloed zijn veranderd. Dit wonder wordt in Boxtel op de zondag na Pinksteren met de Heilig Bloedprocessie herdacht. Het voorval maakte van Boxtel een bedevaartsoord.

Twijfels over echtheid

Maar het zou zomaar kunnen dat in Boxtel al jaren de 'verkeerde' bloeddoek getoond wordt tijdens de processie. Dat is in ieder geval waar schrijndrager Peter van Zoest bang voor is. Hij maakt deel uit van de loopgroep die jaarlijks de

wonderdoek draagt tijdens de processie. Van Zoest is in het dagelijks leven theoloog en legt uit dat de twijfels over de echtheid van het relik in 2016 ontstonden. In dat jaar deed de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de parochie onderzoek naar een goede manier het kwetsbaar stuk textiel te conserveren.

Lees verder op pagina 10.



De groep schrijndragers, met links Peter van Zoest, tijdens de processie in 2019. (Foto: Cock Stam)

Knolbegonia Hemelvaartsdag open!

Deze gemakkelijke tuinplant, bloeit de hele zomer. In diverse kleuren. 1,75 p.s.t.

1.29

coppelmans tuincentrum vol groene ideeën

Elke zondag open Oirschot Bestseweg 53

Aanbieding geldig t/m 18 mei 2021 en zolang de voorraad strekt.

SYBILLA BUISMAN
OPTIEK-OPTOMETRIE
Breukelsestraat 39
Boxtel ☎ 683843

Dé zelfstandige optiekwinkel voor de regio.

- *gediplomeerde optometristen, contactlensspecialisten en opticiëns;
- *rolstoelvriendelijke oogmeetruimte;
- *topmerken brillenglazen;
- *alle soorten contactlenzen;
- *veiligheids- en beeldschermbrillen;
- *alle mogelijke sportbrillen.

ovn Optiek & Visie
ANVC
maandag gesloten www.buismanoptiek.nl

De gemeenschap dat zijn wij: voor Boxtelaren, door Boxtelaren

Oplage 15.000

Opgeruimd staat netjes!

Pag. 3

24 SEPTEMBER 2021
FESTIVAL D'N TIP - LIEMPDE

BACK 2 THE MUSIC

Kromploegers plannen feest

Pag. 9

Gezondheid & vitaliteitsspecial

11-13

Gouden paar in Liempde

Pag. 16

Trapbekleding & traplopers
Sjef van den Hurk

Wij komen met tapijstalen aan huis

Heel Nederland kan profiteren!

Trapbekleding €295,-
incl. tapijt en leggen zonder zijkant, 13 treden

Traploper €695,-
Incl. tapijt, roeden en leggen, 13 treden

Bel voor een afspraak 06 - 53 49 84 24

bewaar deze advertentie: knip uit of maak een foto voor later gebruik

Vervolg van de voorpagina Twijfels over echtheid Boxtels bloeddoek



De Boxtelse bloeddoek, zoals die voorafgaand en na de processie getoond wordt in de Sint-Petrusbasiliek. (Foto: Ruud van Casteren)

Bij dit onderzoek kwam een document uit 1952 van pater Adriaan de Koning boven water. Op basis van oudere documenten en eigen waarneming oppert De Koning dat de Boxtelse relik niet de oorspronkelijke 'wonderdoek' is. Die lezing wordt ondersteund door uitspraken die Van Zoest optekent uit de mond van textielonderzoeker René Lugtigheid. Tijdens het onderzoek wees zij op de grofmazige weefstructuur van de stof. Een corporale moet fijnmazig geweven zijn, om zo de kruimels van een hostie op te kunnen vangen. De onderzochte doek is echter veel grover geweven, waardoor het onwaarschijnlijk is dat het een corporale is. Lugtigheid trok echter nooit officieel die conclusie omdat de herkomst van de bloeddoek niet tot de onderzoeksopdracht behoorde.

Van Zoest kan zich in de argumenten vinden. Hij laat weten dat hij samen met de andere schrijndragers al enige tijd aandringt op extra onderzoek naar de doek. Hij vermoedt, net zoals De Koning, dat er per ongeluk een verwisseling heeft plaatsgevonden toen de Boxtelse bloeddoek in 1924 terugkwam uit het Belgische Hoogstraten. Tot die tijd had de doek daar vanwege de protestantse overheersing in Nederland een veilig onderkomen gevonden. De doek in België zou wel een fijnmazig damastweefsel zijn, zoals een corporale uit de late twaalfde

eeuw. De bloeddoek in Boxtel zou een 'aanrakingsrelik' zijn. Een doek dat slechts in contact is gekomen met de echte bloeddoek.

Geen afbreuk aan processie doen. De vraagtekens die Van Zoest nu plaatst zijn nadrukkelijk niet om de Boxtelse Bloedprocessie te ondermijnen, want dit stuk erfgoed is hem lief. Sterker nog, hij roept de Boxtelse jeugd op zich te verdiepen in de Bloedprocessie, als uniek stuk Boxtels erfgoed. De aandacht is al jaren tanende. "Bijvoorbeeld de roze bruidjes, die vallen al bijna weg", doelt hij op de interesse voor die loopgroep tijdens de processie.

Ook wil Van Zoest niets afdoen aan de magie van de processie: "Een wonder moet een wonder blijven. Dat snap ik ook wel. Maar we leven wel in de 21e eeuw." Extra onderzoek zou volgens hem ook kunnen bijdragen aan de vernieuwde interesse voor de Bloedprocessie.

De Heilig Bloedstichting is benaderd voor een reactie. De stichting gaf bij monde van woordvoerder Adrie van Osch aan met een uitgebreid statement te komen. Dat komt echter te laat voor de deadline van deze krant. Volgende week lees je die reactie, alsmede meer nieuws over de Bloedmirakelse week, die dit jaar wegens de coronapandemie op een alternatieve manier gevierd wordt.

EHBO-vereniging Liempde is jarig en trakteert zichzelf op nieuwe caravan



Het bestuur van EHBO-vereniging Liempde, met van links naar rechts Berdine Beugelsdijk, Chris van Brunschot, Margaret de Laat, Hennie van den Oetelaar, Chris van Gils en Shirley Schoenmakers. (Foto: EHBO-vereniging Liempde)

Liempde – EHBO-vereniging Liempde bestaat op 16 mei 85 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt de oude EHBO-caravan vervangen door een nieuwe, mede mogelijk gemaakt door gulle donaties uit de Liempdse gemeenschap.

EHBO-vereniging Liempde is gewoonlijk heel zichtbaar in het voorjaar, met diverse evenementen op de Liempdse activiteitenkalender. De vereniging staat daar dan paraat voor eventuele verwondingen of andere ongelukken. De veertig leden tellende vereniging is door de huidige coronapandemie uiteraard minder actief bij evenementen, simpelweg omdat die er niet zijn.

Dat betekent echter niet dat er wordt stilgezeten in Liempde. De vereniging is bezig om een nieuwe

EHBO-caravan te realiseren. Dat gebeurt met hulp van vele dorpsgenoten. Maar ook Liempdse bedrijven en stichtingen zetten zich in voor de EHBO-vereniging. Zo doneerden Coop Tax, Stichting Behoud Liempde en het wijkorgaan al geld. Daarbij komt nog de opbrengst van het Tourspel Liempde dat binnenkort van start gaat.

"Mede mogelijk door hun en mogelijk nog andere sponsors kunnen we straks een mooie, praktische caravan aanschaffen

die weer een hele tijd mee mag gaan", laat voorzitter Shirley Schoenmakers weten. Zij hoopt het 85-jarig jubileum snel samen met de leden te kunnen vieren. "Het zijn toch heel wat jaartjes en we hebben in die jaren dit samen mogelijk gemaakt en behaald", aldus de voorzitter.

"Hopelijk komt er weer een lichtpuntje en als het weer mogelijk is staat de vereniging klaar. Ondertussen zijn wij bezig met een nieuwe caravan die wij gaan inzetten bij evenementen in betere tijden." Dan zal EHBO-vereniging Liempde zich ook weer inzetten om zoals vanouds cursussen te geven en hulpverlening bij evenementen te mogen verzorgen.

(advertorial)

Taxi van Kronenburg komt met ligtaxi



Foto: Taxi Van Kronenburg

Liempde – Taxi van Kronenburg uit Liempde, waar ook Taxi Rima onder valt, staat er om bekend dat het een breed aanbod heeft aan vervoermiddelen. Eigenaar Martijn van Kronenburg blijft zich altijd oriënteren op de markt en denkt vaak: "Wat kan ik nog meer aanbieden?" Met de aanschaf van een ligtaxi ziet hij nieuwe kansen. Daarmee is Taxi van Kronenburg één van de weinige taxibedrijven in Nederland die deze service aan kan bieden.

Een ligtaxi is natuurlijk niet bedoeld voor stappers die in de taxi al een half uurtje heerlijk willen slapen. "De ligtaxi is voor personen die zelf op het bed kunnen gaan liggen en niet mobiel genoeg zijn om lang in een auto te zitten. Bijvoorbeeld personen die een heupoperatie hebben gehad of die overgeplaatst moeten worden naar een ander ziekenhuis. Een ambulance kost al snel zeventienhonderd euro. Wij kunnen nu die dienst ook aanbieden, tegen een

lager tarief", vertelt Martijn. Een ander voorbeeld: tijdens het skiseizoen wanneer de eerste gipsvluchten Nederland bereiken, dan is de ligtaxi ideaal om mee thuisgebracht te worden. "Ook voor personen die in het buitenland een blessure oplopen, staan wij klaar. We rijden in heel Europa. Personen bellen vaak de verzekeraar wanneer iets gebeurt, maar voor deze dienst kun je ook direct contact met ons opnemen", voegt Martijn er aan toe.

De ligtaxi is uitgerust met een professioneel bed en twee comfortabele zitstoelen, zodat er altijd iemand mee kan rijden. Alle chauffeurs hebben EHBO en kunnen tot op zekere hoogte hulp bieden. Martijn is trots op de aanschaf. "Er komt wéér een aspect bij in ons brede aanbod van vervoermiddelen. We zijn het derde taxibedrijf in Nederland dat is aangesloten bij Liggend Zorgvervoer Nederland. Mede daardoor weten klanten dat ze op ons kunnen vertrouwen."

Wilt u een dergelijke taxi bestellen of wilt u meer informatie, óók voor al het overige vervoer? Bel dan naar 0411-632569 of 0413-472721. Martijn: "Ik zie u graag in een van onze taxi's!"

FINENZO



HISTORISCH LAGE RENTE!

Nieuwe hypotheek? Oversluiten? Vraag ons om advies!

-  **Hypotheek**
-  **Spaargeld**
-  **Verzekeringen**
-  **Beleggingen**
-  **Pensioen**

Finenzo Boxtel - Dukaat 3, 5283 PJ Boxtel
T (0411) 769 049 - www.finenzoboxtel.nl - facebook.com/finenzoboxtel